

Wij danken God voor het schone leven van

De heer

## Walter Van Looken

echtgenoot van mevrouw Agnes Baeyens

geboren te Aalst op 16 maart 1934 en overleden  
in het WZC Denderrust te Herdersem  
op 10 oktober 2021.

De afscheidsplechtigheid, gevolgd door de bijzetting  
op het urneperk op de begraafplaats te Aalst,  
waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd, zal plaatshebben  
in het Rouwcentrum Arijs, Gentsesteenweg 153 te Aalst  
op zaterdag 16 oktober 2021 om 11 uur.

Gelegenheid tot een laatste groet in het Rouwcentrum Arijs,  
dinsdag en woensdag na afspraak 053 21 29 44.

online condoleren: [www.arijsbegrafenissen.be](http://www.arijsbegrafenissen.be)

Hij leeft verder in de herinnering van:

Zijn echtgenote  
Agnes Baeyens

Zijn kinderen en kleinkinderen  
Patrick en Pascale Boeykens - Van Looken  
Philip en Emma  
Christoph en Dagmar

Zijn broers, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten

De families Van Looken, Baeyens, Van den Hauwe en Neels

Een oprecht dankwoord aan zijn huisartsen Dr Köken en Dr Ekinci,  
het personeel van het WZC Denderrust, de thuisverpleging  
Lieve, Astrid, Sandrine, Kristien en Familiezorg Kathleen, Heidi,  
Leen, Peggy, Marina, Veerle voor hun goede zorgen.

Rouwadressen:  
Esplanadestraat 18, 9300 Aalst  
Dreefstraat 47, 9320 Erembodegem

Weer is een dag voorbij,  
en in de stilte ontstoken  
staan, eindloos ver en wijd,  
de sterren overal;  
en overal is weer  
de nachtrust aangebroken  
voor wie het moede hoofd  
voorgoed nu rusten zal.

Terwijl ik waak en bid  
bij 't wegen van het duister,  
maar in de vreugde proef  
de bittren kern van nood,  
besluit me een vreemd gevoel  
te leven van de luister  
der sterren, en meteen  
te leven van de dood.

Miel Kersten



*Zachtjes, heel zachtjes  
ben je van ons weggeleden.  
Stilletjes, heel stilletjes  
heb je jouw strijd gestreden.  
Dag na dag  
heb je afscheid van ons genomen  
meer en meer leefde je  
in vreemde dromen  
nu zijn die dromen voorbij  
wees niet bevreesd  
je bent nu vrij.*