



Wij nemen afscheid van

Mevrouw

Godelieve Buyle

weduwe van de heer Roger Van der Stockt

geboren te Aalst op 14 december 1927 en overleden
in WZC Denderrust te Herdersem op 23 maart 2020.

Door de omstandigheden van het Coronavirus zal de afscheidsdienst
in familiale kring gebeuren.

U kan een laatste groet brengen aan Godelieve in het Rouwcentrum Arijs,
Gentsesteenweg 153, Aalst, dinsdag en woensdag van 17 tot 19 uur.

Dit melden u met droefheid:

Haar kinderen:

Karel Van der Stockt
Bart en Marleen Van der Stockt – Vereecken
Luc en Lieve Tombeur-Van der Stockt
Dirk Van der Stockt
Hans en Els Van Neyghem- Van der Stockt

Haar kleinkinderen:

Dieter en Lisa Van der Stockt
Tim, Wouter, Bram en Daan Van der Stockt en partners
Sofie, Lien en Pieter Tombeur en partners
Maarten en Michiel Van Neyghem en vriendin

Haar achterkleinkinderen:

Noë, Liv, Victor, Jack, Bas, Gemma, Kamiel, Elena, Amber, Jul, Louie

Haar broer, schoonzussen en schoonbroers

De families Buyle, Van der Stockt, Thomas en Ghysens

Dank

Voor de vele mooie uren
en de vreugd van 't samenzijn
Voor 't geluk dat niet kon duren
zeg ik dank m'n liefste mijn
Voor die vele kleine dingen
die jij begreep, je was zo fijn
voor die zoet' herinneringen
zeg ik dank m'n liefste mijn
Voor die dagen vol van weemoed
voor stil verlangen, zoete pijn
voor alles wat een herte deugd doet
zeg ik je dank m'n liefste mijn
Voor die nachten die ik stille
en ver van jou heb moeten zijn
voor je liefde, goede wille
zeg ik je dank m'n liefste mijn...

Rouwadressen:

Eigen Thuis Schildpadstraat 30, 1850 Grimbergen
Lange Haagstraat 45, 9308 Gijzegem
Weyvelt 13, 9308 Hofstade
Anjerstraat 25, 9308 Hofstade



Over alle grenzen waait dezelfde wind
waren alle mensen niet hetzelfde kind
Zijn niet alle kinderen aan elkaar gelijk
speelden wij niet allen in hun dromenrijk
Dromen wij niet allen van dezelfde droom
's levens enge wallen tooien bont en schoon
Stralen niet de sterren overal gelijk
roept ons niet dezelfde lokstem uit Gods rijk?
Ach, wij allen leven in het kleine dal
tussen dood en levenbloesems waterval
Alle winden waaien grenzeloos en vrij
hetzelfde kindje waren ik en gij