

Liefste opa,

Jij stond altijd voor ons klaar.

Waren we ziek dan was jij daar.

Wij waren jouw hartedief,

jij was voor ons steeds zo lief.

Jij was ook zo fier op ons.

Door jou kende heel de buurt ons.

Opa, je was onze grote kameraad.

Bedankt dat jij steeds klaar stond met raad en daad.

Opa, Opa, Opa wij missen je zo hard!

Voor eeuwig in ons hart,

Laura & Julie



De crematieplechtigheid zal plaatsvinden in intieme kring.

We komen op een later moment samen
om met jullie Luc te herdenken.
Datum en locatie worden nog meegedeeld.

Wij nemen afscheid van

Luc De Meersman

Gepassioneerd Motard

° 20 oktober 1961 - † 23 maart 2020

Liefhebbende echtgenoot van

Ingrid De Smedt

Zorgzame papa van

Sarah - Filip, Yves - Kelly

Trotse opa van

Laura en Julie

Plus-opa van

Roeland

Schoonzoon van

Willem en Elfrida De Smedt - De Schrijver

Rouwadres: Mimosastraat 67, 9308 Gijzegem
online condoleren: www.arijsbegrafenissen.be