



*Nooit zul je nog door de tuin lopen  
waar iedere bloem en iedere plant  
getuigde van je zorgzame hand.  
Nu gaat voor jou de hemeltuin open.*

In de vrede van de Heer is van ons heengegaan

Mevrouw

## Georgette Meuleman

dochter van Germain Meuleman † en Marie Perreman †

geboren te Sint-Lievens-Houtem op 27 mei 1939 en zachtjes  
ontslapen bij de Heer te Zottegem op 28 februari 2019,  
gesterkt door het sacrament van de ziekenzalving.

Voormalige medewerkster bij  
Dokter Familie Van Tittelboom te Herzele,  
Klooster van de Zusters Maricolen te Dendermonde  
E.H. Edward Bosteels †, pastoor te Sint-Lievens-Houtem

Marcel en Patrick nodigen u vriendelijk uit om samen met hen afscheid te nemen  
van Georgette in de Heilige Michaëlkerk te Sint-Lievens-Houtem  
tijdens de herdenkingsdienst op zondag 31 maart 2019 om 9 uur.

De crematie heeft volgens de wens van Georgette  
in strikte intimiteit plaatsgevonden op Aswoensdag 6 maart 2019.

Dit melden u met dankbaarheid voor het mooie leven dat Georgette heeft gehad:

Haar schoonbroer

Marcel De Keyser, echtgenoot van mevrouw Anna Meuleman †

Haar neef

Patrick De Keyser

De families Meuleman, De Keyser en Perreman.

Met bijzondere dank aan:

De dokters en het verplegend personeel van het Sint-Elisabethziekenhuis,  
Dr. Paul Van der Kelen, Dr. Veerle Bonnaerens en Dr. Iris De Middelair,  
Pascal, Nadine en hun medewerkers,  
Hilda De Rouck, An Vandamme, Chris Bellens en Johan van der Schueren.